

nr. 11 22 mei 2026



Deze nieuwsbrief is een uitgave van de Gereformeerde Kerk Woubrugge.

Predikant: ds. Carolina Kooops-Verdoes
 predikant@gereformeerdekerkwoubrugge.nl
 Scriba: Erica Doelman
 scribawoubrugge@gmail.com

Voor het beluisteren van de dienst via Kerkomroep, klik [hier](#).

Voor het bijwonen van de dienst via YouTube klikt u op onderstaande knop:

Kerkdienst via YouTube

Vieringen komende zondagen

Aanstaande zondag is het Pinksteren. Pinksteren als feest van Verbinding. Op de website van de landelijke kerk staat: "Een bijzonder element aan het Bijbelverhaal van Pinksteren is dat Jezus' volgelingen dan plotseling allemaal verschillende talen gaan spreken. De Heilige Geest is bijbaar voor iedereen beschikbaar, ongeacht je achtergrond, cultuur of taal. Daarom staat Pinksteren voor veel gelovigen ook voor verbinding". We lezen zondag het verhaal uit Handelingen 22:1-13. Voorganger is ds. Carolina Kooops-Verdoes. Op zondag 31 mei hoopt ds. Carolina ook voor te gaan. Goede vieringen toegewenst!

Zondag 24 mei 9.30 uur Pinksteren

Voorganger - ds. Carolina Kooops-Verdoes
 Organist - Frank Pijnaken
 Ouderling - John de Kleer
 Diaken - Jan van 't Wout
 Lector - Anneke Timmerman
 Kindernevendienst - Petra de Kok
 Kostert - Jan Kranenburg
 Gastvrouw - Corrie Vitters

Geluid - Corné Ket
 Scherm - Feike de Vries
 Camera - Iwan de Kok
 Bloemen - Ada de Kleer
 Oppas - Joke Terhorst
 Collecten - SeeYou, groot onderhoud
 Zendingkerkje - Antje Oosterkamp
Koffie na de dienst

Zondag 31 mei 9.30 uur

Voorganger - ds. Carolina Kooops-Verdoes
 Organist - Martin Schuitmaker
 Ouderling - Jan Wim Kruiswijk
 Diaken - Corrie Stenvers
 Lector - Riet Rijsaarsdam
 Kindernevendienst - Kristèl van der Meer
 Kostert - Peter Verdoes
 Gastvrouw - Afke de Vries

Geluid - Peter Meulbroek
 Scherm - Hansje Herfst
 Camera - Margreet Blom
 Bloemen - Petra de Kok
 Oppas - Nina de Kok
 Collecten - Kerk, groot onderhoud
 Zendingkerkje - Antje Oosterkamp
Koffie na de dienst

Klik [HIER](#) voor de dienst in de Dorpskerk via kerkdienstgemist.

De liturgie voor de diensten is te vinden op de [website](#) van onze kerk.

Gemeentenieuws

Wei en wee in de gemeente

Op maandag 18 mei was het 25 jaar geleden dat Arie en Eller elkaar het ja-woord gaven. We feliciteren hen van harte met hun huwelijksjubileum en wensen hen nog vele jaren samen toe en Gods zegen.

De eindexamens zitten er bijna op. Daarna is het wachten op de uitslag. We wensen de eindexamenleerlingen sterk bij het wachten en dat ze ondertussen mogen genieten van de vrije tijd. We hopen straks natuurlijk veel vlaggen buiten te zien hangen.



het beste voor ogen

Collecte 24 mei voor SeeYou

Geef uitzicht aan mensen met een (visuele) beperking! Mensen met een (visuele) beperking behoren tot de meest achtergestelde groepen in Ethiopië, Rwanda en Indonesië - de landen waar SeeYou onder andere werkt. Ze worden meestal niet gezien en leven vaak in diepe armoede. Wij geloven dat ieder mens waardevol en kostbaar is. Daarom zetten wij ons al ruim 40 jaar in voor preventie van blindheid, kwalitatief goede oogzorg en toegang tot zorg, onderwijs en werk. Samen zorgen we dat kinderen en volwassenen met een (visuele) beperking gezien worden en meedoen!



Wie steekt de tafelkaars aan?

Sinds Pasen staat er een nieuwe tafelkaars op de vier tafel. De tafelkaars wordt aan het begin van de dienst soms door één van de kinderen aangestoken, soms door één van de ambtsdragers. Graag willen we hier meer gemeenteleden bij betrekken. Spreek het u aan om een keer de tafelkaars aan te steken? Loop dan voorafgaand aan de dienst even binnen in de kerkenraadskamer of laat het weten aan één van de kerkenraadsleden.

[Meer over de \(tafel\)kaarsen in de kerk](#)

Terugblik boeken- en spulletjesmarkt

In het weekend van 8 en 9 mei hebben we weer onze jaarlijkse boeken- en spulletjesmarkt gehouden. En wat een succes was het deze keer weer, gezellige dagen, die vol stonden van verbinding en saamhorigheid. En wat hebben we het getroffen met het prachtige weer.

De markt was aangevuld met een echte vinted kraam, met veel en mooie kleding, die voor kleine prijsjes gekocht kon worden. Er was veel kleding ingeleverd, waardoor het leek alsof er niets verduwen op de rekken en de tafels. Toch is er het prachtige bedrag van 470 euro opgehaald. De kleding, die over is, gaat naar Terre des Hommes. Zij zoeken de goed verkoopbare kleding eruit en het restant zal in onze eigen kledingbak gestort worden. Wat nogmaals geld voor de kerk oplevert. We willen Charlotte dan ook heel erg bedanken voor dit leuke initiatief.

De start was weer bijzonder. Er stonden ruim 50 personen te wachten om als eerste de beste koopjes te kunnen scoren. Het was weer dringen gebazen. Veel spulletjes gingen van hand naar hand. De boeken waren flink onder handen genomen. Oude boeken weg, veel nieuwe boeken erin. Dit werd door het publiek zeer gewaardeerd.

Bloemen, bloemstukken, planten en tuinplanten gingen als zoete broodjes weg. Ook de koffie en thee met lekkers hadden goed afrek. Het terras zat regelmatig vol, er werd dan ook genoten van het mooie weer.

Dit alles heeft het mooie bedrag van 4481 euro opgeleverd.

En dan nog een veiling op vrijdagavond. Er zijn 21 items aangeboden en soms werd er zo hard geboden, dat de aanbieder aangaf, ik doe nog wel een soep extra koken of een cake extra bakken, waardoor het zomaar kon dat er 2x een cake gebakken wordt voor 35 euro per stuk. Het was een gezellig uurtje waar flink tegen elkaar op geboden werd. Hoe mooi om te zien. Dit alles heeft het mooie bedrag van 1200 euro opgebracht. Het uiteindelijke bedrag wat opgehaald is, is 6776 euro en 79 cent.

Alles bij elkaar kijken we terug op een fantastisch weekend, waarbij de hulp enorm was door veel gemeenteleden. Daarvoor onze hartelijke dank, want zonder jullie kunnen wij dit niet organiseren.

Wil je je ramen toch nog graag gezeemd hebben en heb je daar een mooi bedrag voor over (minimaal 30 euro, meer mag natuurlijk altijd), dan zijn Roen de Koning en Eric Reitsma bereid om dit voor je te verzorgen.

Op naar volgend jaar! Nogmaals hartelijk dank voor de hulp, de items-inbrengers en de bezoekers.

Namens de Boeken- en spulletjesmarktcommissie
 Ada de Kleer



Soep met Babbels 5 juni: Als je kind niet meer naar de kerk gaat

Elkaar ontmoeten, ervaringen met elkaar delen over een thema en een maaltijd van soep en broodjes zijn de ingrediënten voor Soep met Babbels. Deze keer een avond voor ouders en grootouders van wie hun kind of kleinkind niet meer naar de kerk gaat. Een avond om anderen te ontmoeten die dit ook meemaken. Er is tijdens de maaltijd volop gelegenheid om ervaringen met elkaar te delen.

Wat doet dit met jou? Hoe ga je er mee om? Spreek je erover met je kind of kleinkind? Soep met Babbels is op vrijdag 5 juni van 18.00-19.30 uur in de Verbinding. Deze avond wordt georganiseerd door de ouderlingen en de predikant. Opgave vooraf is niet nodig, maar mag wel, bij één van de ouderlingen of bij ds. Carolina Kooops-Verdoes, tel. 0172-608277, email predikant@gereformeerdekerkwoubrugge.nl. Wie een pan soep voor deze avond wil maken, kan dit ook aan hen doorgeven.

Brugclub

Zondag 7 juni is de Dienst aan het Meer in Alphen aan den Rijn. Er is deze zondag geen Brugclub. De eerstvolgende Brugclub is op zondag 5 juli.

Save the date BBQ op 27 juni

Op zaterdag 27 juni wordt ter afsluiting van het seizoen een BBQ georganiseerd op het kerkplein. Zet de BBQ vast in uw agenda.

Gezamenlijke kerken



Leiding gezocht voor de jeugdclub!

Onze jeugdclub bestaat momenteel uit 14 enthousiaste jongeren in de middelbare schoolleeftijd, die graag bij elkaar komen op de jeugdzolder van Immanuel of met elkaar op pad gaan (naar de bowlingbaan bijvoorbeeld). De clubavonden zijn op zaterdag van 19.00-21.00 uur. Omdat aan het eind van dit seizoen 4 mensen van de leiding stoppen, zijn we dringend op zoek naar mensen die vanaf het najaar af en toe op zaterdagavond een clubavond willen leiden. Er wordt nu gedacht aan een paar avonden in het najaar en een paar in het voorjaar. Dat kan natuurlijk alleen als er mensen zijn die willen helpen. Is het iets voor u of weet je iemand? Of wil je meer weten? Dan kun je terecht bij Afke de Rijk (fiekjederijk@gmail.com of 06 1863 0762).

Ander nieuws



7 juni Zomerdienst aan het Meer

Op zondagochtend 7 juni vindt de Zomerdienst aan het Meer plaats, een inspirerende openluchtdienst die inmiddels is uitgegroeid tot een vaste traditie binnen het Alphenese Zomerspektakel. Met gospelzangeres Shirma Rouse, Alphenese stadsdichteres Shanty Louis en influencer Victoria Vermeer. De editie van 2026 staat volledig in het teken van 'verbinding', een thema dat naadloos aansluit bij het karakter van dit geliefde evenement, waar jaarlijks duizenden bezoekers samenkomen voor muziek, bezinning en ontmoeting. De zomerdienst begint om 10.30 uur (inloop vanaf 10.00 uur).



11 juni Lieve Hemel, theatervoorstelling Joris Linssen in Theater Castellum

Samen met de Protestantse Kerk in Nederland reist Joris Linssen met de voorstelling 'Lieve Hemel' door het land. Op 11 juni vindt deze voorstelling plaats in Theater Castellum.

In Lieve Hemel duikt presentator en zanger Joris Linssen in het eeuwenoude Bijbelverhaal van Ruth op zoek naar inspiratie voor het leven nu. Een ontroerende en eigentijdse zoektocht in een wereld die razendsnel verandert en waar mensen elkaar soms uit het oog verliezen. De directe aanleiding voor de theatershow ontstond toen Linssen toevallig binnenstapte bij het Kerkasiel in Kampen, waar de familie Babayants al maandenlang bescherming vindt in een kerk. De veerkracht van de familie en de betrokkenheid van de vrijwilligers raken Joris diep. Hun ervaringen echoën de kern van het verhaal van Ruth: loslaten, moed vinden en hoop zoeken én de vraag wie er welkom is. Uit die ontmoeting ontstond de centrale vraag die door de hele voorstelling heen klinkt: Is er nog plek onder de hemel voor iedereen?

Lieve Hemel is een ontroerende voorstelling over angst en overgave, over verbinding en opnieuw beginnen. Een voorstelling die uitnodigt om stil te staan bij wat ons verbindt en bij de kleine wonderen die kunnen ontstaan wanneer we ons hart openstellen.

Gemeenteleden zijn van harte uitgenodigd deze voorstelling bij te wonen. Er is een beperkt aantal kaarten met korting (€ 10,00) beschikbaar. Met de korting kosten de kaarten € 30,85. Ze kunnen besteld worden via [Nachtzon Media](#). De kortingscode is verkrijgbaar via scribawoubrugge@gmail.com.

NB. Op de website van de Nachtzon Media is ook een gesprek te zien tussen ds. Anne-Marie van Briemen en Joris Linssen.

Workshop Decouperen, Kliederkerk bij de Aarkerk



Workshop Decouperen: Met kerstkaarten en foto's in de Verbinding. Dinsdag 10 juni, 19.00-21.00 uur. Plek: Kerkomroep in Woubrugge. Kosten: € 7,50. Categorie: Zondagavondactiviteit. Inschrijven: 06-18630762.

Kliederkerk: Kliederkerk met Kerst. Dinsdag 10 juni, 19.00-21.00 uur. Plek: Kerkomroep in Woubrugge. Kosten: € 7,50. Categorie: Zondagavondactiviteit. Inschrijven: 06-18630762.

Agenda

05-06 18.00 uur Soep en Babbels in de Verbinding
 06-06 14.00 uur Workshop decouperen, Immanuel
 07-06 10.30 uur Zomerdienst aan het Meer (er is geen Brugclub)
 11-06 20.15 uur Theatervoorstelling Lieve Hemel, Castellum
 14-06 15.00 uur Kliederkerk bij de Aarkerk
 27-06 17.00 uur BBQ op het kerkplein

Tot slot

De wind steekt op – Sela

Als de hemel openbreekt,
 het huis vervult met vrede,
 zal de adem van uw Geest
 ons met zijn kracht bekleden.

Wek ons tot leven en wakker ons aan:
 zet ons in vuur en in vlam.
 Breng een herleving en moedig ons aan:
 Heer, maak ons helemaal nieuw!

De wind steekt op, de wind steekt op;
 waar zij waait leeft uw kerk weer op.
 Het vuur laat op, het vuur laat op:
 een vuur van liefde voor God!

Als U heilig vuur ontsteekt,
 als antwoord op ons bidden,
 is de kracht die ons ontbreekt
 aanwezig in ons midden.

Wek ons tot leven en wakker ons aan:
 zet ons in vuur en in vlam.
 Breng een herleving en moedig ons aan:
 Heer, maak ons helemaal nieuw!

Tekst: Hans Maat



Facebook Website YouTube